



Verksamhetsberättelse för Svenska Rovdjursföreningen 2012.

Medlemmar

Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 4 310 medlemmar, varav 961 familjemedlemmar. Motsvarande siffror vid utgången av 2011 var 4 491 medlemmar, varav 1 103 familjemedlemmar. En starkt bidragande orsak till årets lägre medlemstal är att tidigare siffror inkluderat ett betydande antal icke-betalande familjemedlemmar. I och med den omläggning av medlemsregistret som genomförts är dessa medlemmar nu utrensade ur registret och redovisas inte i årets medlemsiffra.

Styrelsearbete

Fram till årsmötet bestod föreningens styrelse av Roger Olsson (ordförande), Ylva Lindberg (vice ordförande), Robert Franzén, Kerstin Fredin, Bengt Sundström och Henrik Stern, med Lorina Stenwall och Hans-Ove Larsson som suppleanter.

Efter årsmötet har styrelsen bestått av Roger Olsson (ordförande), Ylva Lindberg (vice ordförande), Wiltrud Daniels, Mats OG Eriksson, Robert Franzén, Kjell Johansson och Krister Kristensson, med Jonatan Borling och Asinja Holma som suppleanter.

Kjell Johansson avgick ur styrelsen under hösten på grund av ändrade arbetsförhållanden.

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden, varav två tvådagarsmöten och två möten via Skype.

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls 31 mars på Skålsjögården i Hälsingland. Ett sextiotal medlemmar deltog. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Leif och Gullan Holst om den illegala vargjakten på sjön Fansen. Under rubriken "Lev ditt mål" berättade Sara Wennerqvist om sina möten med både rovdjur och andra arter.

I samband med årsmötet hölls ett möte för föreningens regionansvariga.

Kansli och personal

Den utökade kansliorganisation som styrelsen beslutade om i juni 2011 var i allt väsentligt operativ vid ingången av 2012, trots att processen drog ut på tiden till följd av bland annat långvariga sjukskrivningar.



Under året beslutade styrelsen att förändra organisationen. Generalsekreterarens ansvar för det rovdjurspolitiska arbetet renodlades genom att en särskild kanslichef tillsattes. Under hösten tjänstgjorde föreningens ordförande enligt styrelsebeslut tillfälligt som kanslichef. En ny ordinarie kanslichef tillträdde 1 januari 2013.

Föreningens anställda personal uppgick vid årets slut till sammanlagt motsvarande 5,25 tjänster: generalsekreterare 100 %, kommunikatör/webbredaktör 100 %, organisationssekreterare 100 % (delvis tjänstledig), redaktör för Våra Rovdjur 50 %, kanslist 75 %, ekonomi och medlemsregister 50 %, försäljning och distribution 50 %.

Under året har kansliet arbetat med att utveckla nya strukturerade former för löpande planering och uppföljning av verksamheten, kopplat till föreningens verksamhetsplan.

Ekonomi

Föreningens bokslut för 2012 redovisas separat. Årets underskott, 581 784 kronor, är stort, men likväl mindre än budgeterat. Föreningens ekonomiska situation är alltså under kontroll.

Ekonomi under året präglades av att Naturvårdsverkets organisationsbidrag, efter en betydande höjning från 2010 till 2011, åter sänktes kraftigt under 2012. Styrelsens beslut 2011 om satsningar på regional utveckling och ökad synlighet genom utbyggd kansliorganisation baserades på antagandet att bidragshöjningen 2011 skulle bli bestående över flera år. Trots att detta ej blev fallet beslöt styrelsen fortsätta satsningen, om än med vissa nerdragningar, vilket är möjligt genom att utnyttja en del av föreningens ekonomiska reserver. Styrelsen har fastställt en treårsbudget för 2013-2015, som innebär att utgifter och intäkter ska vara i balans vid periodens slut, samtidigt som en rimlig del av föreningens kapital kvarstår som reserv. Strategin förutsätter fortsatt offensiva satsningar på ökad synlighet, kopplade till planmässiga aktiviteter för att öka föreningens intäkter.

Värkning av medlemmar och givare

Under sommaren gjordes ett första försök till en mer organiserad insamlingskampanj. Syftet var att samla in pengar till föreningens stängslingsverksamhet. Arbetet med kampanjen blev försenat men den genomfördes ändå - om än i en mindre skala än det var tänkt - bland annat för att ge nyttiga erfarenheter inom ett nytt område för föreningen.

En kampanjsida på webben skapades och det puffades för insamlingen i Våra Rovdjur. Cirka 20 000 mottagare fick sedan ett utskick med budskapet "Skydda fåren - rädda vargen" skickat till sin mailadress i juni. Sammanlagt 52 500 kronor samlades in, ett godkänt resultat med tanke på den ringa insatsen. Av den summan kom 30 400 kronor från inbetalningar per sms och 22 100 kronor via betalningsfunktionen på vår webbplats.

När det gäller värkning erbjöd föreningen ett rabatterat medlemskap i en julkampanj. Ett utskick med ett antal olika erbjudanden om julklappar och premier följde med årets sista nummer av Våra Rovdjur och det puffades för kampanjen på hemsidan. På grund av den stora mediala uppmärksamheten av vargfrågan kom kampanjen att sträcka sig till sista februari 2013. En preliminär utvärdering visar att kampanjen i sin helhet gav omkring 120 nya medlemmar.



Regionalt arbete

Regional utveckling

Föreningens satsning på att utveckla den regionala verksamheten som inleddes under 2010 har fortsatt under 2012. Organisationssekreteraren arbetade under året med att rekrytera nya regionansvariga och stödja regionerna i deras arbete.

I anslutning till årsmötet samlades landets regionansvariga samt styrelsen till ett möte om den regionala verksamheten. Mötet präglades av diskussion kring regionala händelser, stängsling och en temadag om lodjur som regionerna planerade att genomföra senare under hösten.

Ytterligare ett antal regioner har försetts med mässutrustning för ökad synlighet och profilering i samband med olika arrangemang.

Under året har nya regionansvariga utsetts i Gävleborg, Västernorrland, Dalarna samt Småland. Vid årets utgång saknades regionansvariga i tre län.

Ett internt nyhetsbrev med information om rovdjurspolitik och föreningens arbete började ges ut månadsvis under hösten. Nyhetsbrevet sprids via e-post till föreningens regionansvariga och andra funktionärer.

Verksambet i regionerna

Ett stort antal regionala aktiviteter genomfördes under året. Nedanstående redovisning är inte fullständig.

Föreningen deltog under Vildmarksmässan i Stockholm (se vidare under "*Kommunikation och synlighet*"), Tranans Dag, Bonnamarknad, och Bondens Dag i Västra Götaland, Nationalparkens Dag, Falsterbo Bird Show och Jakt- och fiskemässan i Skåne, Skogens Dag i Västernorrland, Fäviken Game Fair i Jämtland, Westerndagen i Gävleborg och Kopparbergsmarknaden i Örebro.

Regionerna i Dalarna, Västra Götaland, Örebro, Stockholm, Skåne och Blekinge, Västmanland, Östergötland och Västerbotten anordnade medlemsträffar. Västra Götalandsregionen anordnade även en gränsträff med Norge.

En temadag om lodjur kallad Lodjurets Dag genomfördes på Biotopia i Uppsala och på Nordens Ark i Västra Götaland den 6 oktober. Bildvisning, föreläsningar och lekande och lärande om lodjur för barn och vuxna var några av de aktiviteter som erbjöds.

Spårningskurser och rovdjursspårningar genomfördes i Dalarna, Västerbotten, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Stockholm. Flera regioner anordnade seminarier och föreläsningar, däribland Jämtland, Dalarna och Gävleborg. Andra exempel på regionala aktiviteter var örnexkursion, rovdjursskola, cykeltur i vargrevir och nattexkursioner.

Regionen i Gävleborg hjälpte till med att anordna årsmötet och regionmötet på Skålsjögården.



Många av de regionala aktiviteterna har uppmärksammats i media och föreningens regionansvariga har synts i dagspress.

Stängsling

Under året har föreningen medverkat vid uppsättning av rovdjursavvisande stängsel på ett trettiotal gårdar runt om i landet. Verksamheten sker i samverkan med markägarna och bygger helt på frivilliga insatser av föreningen medlemmar. Över 2 000 timmars ideellt arbete har satsats i stängslingsverksamheten under året.

Antalet stängslingsgrupper i föreningar har ökat, och två uppsättningar verktyg för stängslingsarbete har inköpts under året. Vid årets utgång fanns stängslingsgrupper i nio regioner: Gävleborg, Dalarna och norra Värmland, Västmanland, Bergslagen, Västra Götaland, Östergötland/Södermanland, Stockholm, Uppsala och Småland.

I maj anordnades en stängslingskurs på Viltskadecenter. 25 personer lärde sig det praktiska arbetet med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

I november anordnades ett möte med föreningens stängslingsansvariga för att diskutera riktlinjer för den fortsatta verksamheten. Ett förslag till sådana riktlinjer togs fram. Avsikten är att dokumentet efter vissa kompletteringar ska fastställas av styrelsen.

En rapport som redovisar resultat och erfarenheter av föreningens stängslingsverksamhet ("*Rovdjursavvisande elstängsel - när, var, hur, varför?*" av Susann Gson Engqvist) publicerades under året. Enligt rapporten har föreningen sedan starten 1997 genomfört ca 110 stängslingsprojekt (2012 oräknat), vilket innebär att föreningens medlemmar satsat omkring 8 800 ideella arbetstimmar.

Kommunikation och synlighet

Att göra föreningen mer synlig, såväl externt som mot medlemmarna, har varit ett viktigt fokus för föreningens arbete under året. I februari antog styrelsen en kommunikationspolicy för föreningen.

Våra Rovdjur

Medlemstidningen Våra Rovdjur har under året utkommit med fyra nummer, varav tre 32-sidiga och ett utökad 52-sidigt nummer (se nedan). Våra Rovdjur är föreningens viktigaste kommunikationskanal med medlemmarna. Tidningen används också i stor utsträckning i samband med utåtriktade aktiviteter i regionerna.

Nummer 4 av Våra Rovdjur var ett utökad temanummer om lodjur. Temanumret var en del av den satsning föreningen genomför på att lyfta fram lodjuret som exempel på rovdjurens positiva värden och på brister och problem i svensk rovdjurspolitik.

Rovdjursföreningen i media

Tretton pressmeddelanden skickades ut från kansliet under året. Ett flertal av dem



kommenterar händelser och politiska utspel i vargpolitiken, men pressmeddelanden har också sänts ut om bland annat björnjakt, kontroversiella beslut om skydds jakt på varg och rovdjurssäkra stängsel.

Bland annat som ett resultat av våra pressmeddelanden nämndes Svenska Rovdjursföreningen i media vid åtminstone 500 tillfällen under 2012, tämligen jämnt fördelat under året. Framst är det regional press, radio och tv som uppmärksammar rovdjursfrågan, men den har även tagits upp i riksmidia.

Under hösten lyckades föreningen efter intensivt arbete publicera en debattartikel med rubriken "Mäktig jägarlobby styr vargpolitiken", i Aftonbladet. Artikeln fokuserade på regeringens märklga och dolda agerande för att skapa förutsättningar för vargjakt 2013.

I februari skrev Krister Persson och Berth-Ove Lindström, aktiva medlemmar i Rovdjursföreningen och naturvårdsrepresentanter i Viltförvaltningsdelegationerna i Västerbotten respektive Norrbotten, en debattartikel under rubriken "Rennäringens kris är inte vargens fel" på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Under året publicerade också föreningen en debattartikel om jägares bojkott av eftersök på trafikskadat vilt i minst 17 regionala och lokala dagstidningar landet runt. Artikeln skrevs och spreds av Uffe Stridsberg, som också stod som undertecknare för Svenska Rovdjursföreningens räkning. Artikeln var dessutom undertecknad av företrädare för Djurskyddet Sverige.

Föreningen deltog vidare i en debatt i Västmanlands Läns tidning om skydds jakt på vargar i Skultunarevret.

Genom sina region- och stängslingsansvariga har föreningen även synts i regionala media vid andra tillfällen under året.

Publikationer

Ett nytt faktablad "Fakta om våra stora rovdjur - björn, lodjur, varg och järv" har producerats. Faktabladet spreds första gången på årets Vargsymposium i Vålådalen och ska framöver ingå som en del i föreningens basutbud av rovdjursinformation för spridning i samband med bland annat regionala arrangemang.

En folder om de stora rovdjurens ekologiska roll togs fram inför det seminarium i samma ämne som hölls i april. Foldern presenterar i lättfattlig sammanfattning de viktigaste slutsatserna i den rapport om de stora rovdjurens ekologiska roll som föreningen publicerade 2011. Även denna folder kommer framöver att finnas tillgänglig för spridning i samband med publika arrangemang i föreningens regi.

En rapport om lodjur och lodjurspolitik ("*Lodjur - biologi, politik, förvaltning*" av Anna Froster) färdigställdes under året. Ett huvudämne för rapporten är orsakerna till lodjurens långsamma spridning söderut i Sverige. Ett syfte med rapporten är att den framöver ska fungera som underlag för ökad aktivitet och opinionsbildning kring lodjurets situation. Rapporten gjordes tillgänglig på föreningens hemsida under hösten, men hade ännu vid årets slut inte börjat



spridas mer aktivt. I oktober föreläste skribenten, Anna Froster, om rapportens innehåll på en lodjursdag på Nordens Ark, anordnad av föreningens region i Västra Götaland. Rapporten är ännu inte publicerad.

En rapport om resultat och erfarenheter av föreningens stängslingsverksamhet ("*Rovdjursavvisande elstängsel - när, var, hur, varför?*" av Susann Gson Engqvist) publicerades under året. Se vidare under Stängsling.

De båda rapporterna har getts en enhetlig grafisk form och publicerats som de första i en löpande nummerserie. Avsikten är att alla föreningens rapporter framöver ska publiceras på detta sätt.

Vildmarksmässan

I mars hade föreningen en monter på Vildmarksmässan i Älvsjö i Stockholm, som är Nordens största publika mässa för friluftsliv och pågår under fyra dagar. Föreningen fanns på plats med en monter med informationsmaterial och medlemmar från Stockholms län informerade om lodjur, varg, björn, järv och kungsörn. Drygt 50 000 personer besökte mässan och intresset för föreningens monter var stort. Allt från medlemmar till de som inte vill ha några rovdjur dök upp och diskussionerna var genomgående bra. Många besökare som inte tidigare kände till att föreningen finns gör det nu och tyckte att SRF:s arbete är både bra och nödvändigt.

Rovdjurspolitiskt arbete

Vargpolitik

Föreningen har följt vargpolitiken och förvaltningen under året, i synnerhet under hösten då Naturvårdsverket arbetat med en rad mer eller mindre inofficiella uppdrag från regeringen. Det gäller bland annat vargförvaltningsplanen, som fastställdes i juni utan att vara komplett, och bland annat en sårbarhetsanalys för varg som togs fram under stor hast, fortsatta forskaruppdrag om en genetisk sårbarhetsanalys, samt ett kontroversiellt forskarunderlag om genetisk urvals jakt på varg.

Till ledning för föreningens arbete fattade styrelsen i februari beslut om föreningens viktigaste ståndpunkter i vargfrågan.

I maj deltog föreningen i Naturvårdsverkets Remisshearing om den nationella förvaltningsplanen för varg. Kritiska synpunkter på det förslag till förvaltningsplan som då förelåg framfördes.

En central fråga som återstod i vargförvaltningsplanen var referensvärden för hur stor vargstammen måste vara för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Processen med förvaltningsplanen och referensvärden för gynnsam bevarandestatus bedrevs dock på ett sådant sätt att transparens och delaktighet omöjliggjordes. Föreningen fick därför arbeta intensivt under hösten för att analysera situationen och de beslut som var på väg att fattas. I oktober skrev föreningen, tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, till regeringen och redovisade vår syn på hanteringen av vargförvaltningen sedan



Rovdjursutredningen lämnade sitt slutbetänkande i april. Vi uppmanade regeringen att förändra tidplanen för den fortsatta processen med vargförvaltningsplanen för att ge rimligt utrymme delaktighet och för en oberoende vetenskaplig granskning. Skrivelsen lämnades obesvarad.

Först senare under hösten blev vi varse att ett underlag om urvals jakt på var beställt av forskare, varvid föreningen intog hög beredskap för en eventuell kommande vargjakt vintern 2013.

Under hösten stod det också klart att det inte skulle bli någon rovdjurspolitisk proposition våren 2013, varför den planerade verksamheten inför detta lades på is.

Kampanj mot vargjakt 2013

I väntan på regeringens beslut om licensjakt startade föreningen en brevkampanj i syfte att uppmärksamma EU på miljöministerns planer. Kampanjen hanterades via Facebook och via föreningens hemsida, varifrån man kunde skicka protestbrev till EU-kommissionär Janez Potočnik. Potočnik gick sedan ut i ett brev och kritiserade miljöminister Lena Ek för hanteringen av vargfrågan. Det föranledde att brevkampanjen, mitt i julhelgen, bytte mottagare till Lena Ek. Samtidigt utökades kampanjen. 20 000 personer fick via föreningens nyhetsbrev uppmaningen att skicka protestbrevet till Lena Ek och annonser fördes in i ett 20-tal tidningar. Sammanlagt till Potočnik och Lena Ek skickades nästan 8 000 protestbrev via föreningens hemsida.

Klagomål till EU-kommissionen rörande varjakten 2010 och 2011

I januari 2011 inledde EU-kommissionen ett överträdelseärende mot Sverige på grund av den anmälan av licensjakten på varg som Rovdjursföreningen gjorde i mars 2010 tillsammans med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige. Som en direkt följd av EU-anmälan ställdes licensjakten på varg in under 2012. Eftersom kommissionen och Sverige, trots detta, inte lyckades komma överens om hur den svenska vargförvaltningen ska hanteras skedde inget avslut av ärendet under 2012.

Utvecklingen av den svenska vargpolitiken och förvaltningen varit oklar och oroväckande under året, varför Rovdjursföreningen lagt ner ett omfattande arbete på att fortlöpande förse kommissionen med faktaunderlag och analyser. Föreningen har också, tillsammans med de andra organisationerna, träffat kommissionen vid ett par tillfällen under året. I slutet av december avrådde EU:s miljökommissionär Janez Potocnik miljöminister Lena Ek starkt från att genomföra en ny licensjakt på varg under 2013.

Rovdjursutredningen

Föreningens generalsekreterare har under året fortsatt deltagit som expert i den statliga rovdjursutredning (M 2010:02) som tillsattes 2010. Efter att ha lämnat ett delbetänkande under 2011 arbetade utredningen vidare med huvudbetänkandet, som överlämnades till regeringen i april. Föreningen har deltagit aktivt i utredningens ordinarie möten, haft ett särskilt möte med rovdjursutredaren tillsammans med Naturskyddsföreningen, samt i flera omgångar lämnat synpunkter på utredningens betänkandetexter. Generalsekreteraren skrev



ett särskilt yttrande, som återfinns i slutbetänkandet. Därutöver lämnade föreningen ett remissvar på slutbetänkandet. Föreningen kritiserade utredarens förslag till målnivåer för de stora rovdjuren, liksom förslaget om att utreda jakt på varg av genetiska skäl. På många andra punkter skulle utredningens förslag enligt föreningens bedömning leda till en bättre rovdjurspolitik än den nuvarande.

Kommittén för hållbar vargpolitik

Föreningens generalsekreterare representerar föreningen i regeringens kommitté för en hållbar vargpolitik, som bildades under 2012 och hade sitt första möte i juni. Kommittén ledes av landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt. Trots att regeringen aviserade kommittén redan i augusti 2011 bildades den inte förrän under våren 2012 och kommitténs arbete har också kommit att bedrivas på ett annat sätt och med ett annat fokus än vad som står i regeringsdirektivet från 2011. Kommitténs arbete fokuserades under hösten 2012 på att försöka hitta samförstånds lösningar mellan kommitténs delegater i en rad frågor av mindre kontroversiell natur. Såväl naturvårdens organisationer, som jägarorganisationer och tamdjursnäringar är företrädare i kommittén. Under senare delen av hösten fokuserades arbetet på en gemensam åsiktsförklaring, som dock inte blev färdig före årsskiftet. Kommittén träffade miljöminister Lena Ek den 29 november.

Viltförvaltningsdelegationerna

Det kursprogram för naturvårdens delegater i viltförvaltningsdelegationerna som inleddes 2010 avslutades med Kurs III i november. Kurserna har anordnats gemensamt av Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening, med ekonomiskt stöd från Världsnaturfonden, WWF. Tidigare har en gemensam kurs anordnats 2010 och tre regionala kurser - en i varje rovdjursförvaltningsområde - under 2011.

Kurs III samlade totalt 39 deltagare, med representanter från 19 län (ej Gotland och Halland). Ett drygt 10-tal föreläsare var involverade i programmet som berörde olika delar av viltförvaltningen. Utöver Naturvårdsverkets programpunkt "Vad händer i rovdjursförvaltningen" behandlades utsättning av vilt, pengar i jakten, Jägareförbundets allmänna uppdrag, hundar och rovdjur, användningen av åtelkameror, ökade krav på skydds jakt efter gäss, tranor m.m., förgiftning av falkar och andra djur, illegal jakt, vildsvin, en norrmans syn på viltförvaltningen i Sverige, och skyddsjakten efter varg i renskötselområdet. Utrymme gavs också för diskussioner om och utvärdering av naturvårdens deltagande i viltförvaltningsdelegationerna.

I kursutvärderingen var den absoluta majoriteten för att organisationerna ska försöka fortsätta, arrangera motsvarande kurser även framgent, såväl regionalt som nationellt.

Belöning för tips om illegal vargjakt

I januari utlyste Svenska Rovdjursföreningen en belöning på 100 000 kronor till den som kan lämna sådana tips att de som dödat vargen vid Fulunäs norr om Sälen grips och döms. Vargen var den finsk-ryska vargtiken (Rödluvans) första partner, som dödades i illegal jakt efter det att de bägge vargarna flyttats från renskötselområdet till Västergötland. Tyvärr hade belöningen ännu vid årets slut inte lett till att någon förövare gripits.



Seminarium om rovdjurens ekologiska roll

I april arrangerade föreningen, i samverkan med Rovdjurscentrat De5Stora och Naturhistoriska Riksmuseet, ett seminarium om rovdjurens ekologiska roll. Seminariet hölls på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och samlade ett 60-tal deltagare. Målgruppen var i första hand förvaltare, forskare och organisationer som berörs av rovdjursfrågan. Titeln på seminariet var ”Rovdjurens ekologiska roll - och ekosystembaserad förvaltning” och syftade till att sammanfatta kunskaperna om de stora rovdjurens effekter i svenska ekosystem, samt att diskutera hur kunskapen kan införlivas i förvaltningen.

Utgångspunkten var föreningens rapport ”De stora rovdjurens ekologiska roll”, med en sammanställning av aktuell forskning på området, publicerad 2011. Rapportens författare, Andrés Ordiz, forskare inom det skandinaviska björnprojektet, var en av föreläsarna på seminariet. Andra föreläsare var Camilla Wikenros och Håkan Sand från SLU, Jonny Friberg från Holmen Skog, Jonas Hentati-Sundberg från Stockholm resilience center (som illustrerade med exempel från marina miljöer), samt Jannike Räikkönen från Naturhistorisk Riksmuseet.

Rapporten och en populär sammanfattning av rapporten i broschyrform delades ut under seminariet.

Löshundsjakt

I december 2011 sände föreningen tillsammans med Djurskyddet Sverige en skrivelse till Regeringen där vi begärde att det görs en konsekvensutredning av jakt med lös

hund. Landsbygdsdepartementet sände ut skrivelsen på remiss till myndigheter och intresseorganisationer. I ett svar i juni 2012 meddelade regeringen att ingen åtgärd kommer att vidtas med anledning av vår begäran. Motiveringen är att gällande regler för hundanvändning vid jakt är tillräckliga och att det därför inte finns skäl att göra en sådan utredning som SRF och Djurskyddet Sverige efterfrågat.

Möten med myndigheter, Rovdjurscentra och vargforskningen

Styrelseledamoten Robert Franzén representerar föreningen i Naturvårdsverkets Nationella Rovdjursråd. Föreningen har därutöver regelbundet informella möten med tjänstemän på Naturvårdsverket för utbyte av information och åsikter om rovdjursförvaltning. Tre sådana möten har hållits under året.

Förening deltog med en representant i det årliga mötet om vargforskningen som arrangerades av Skandulv i november.

Föreningen representeras i Rovdjurscentret De 5 Storas Rovdjursråd av Uffe Stridsberg. Föreningen deltog i Rovdjurscentrets vårmöte i april.

Remissvar och skrivelser

Till Naturvårdsverket 120112. Hemställan om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:15 angående fångstredskap för lodjur.



Till Naturvårdsverket 120118. Begäran om underlag om skyddsjakt på varg 2010 och 2011 med anledning av Naturvårdsverkets ärenden: NV-12740-11 och NV-12739-11.

Till Länsstyrelsen Västmanlands län 120206. Överklagan skyddsjaktsärende, Länsstyrelsens Dnr 218-68-12. Överklagan av Länsstyrelsens beslut om tillstånd till skyddsjakt på två vargar i Västmanlands län i det s.k. Skultunareviret.

Till Naturvårdsverket 120502. Remissvar Naturvårdsverkets förslag till riktlinjer för länsstyrelsernas handläggning av skyddsjaktansökningar, ärendenummer: NV-00729-1.

Till Naturvårdsverket 120510. Remissvar förslag till nationell förvaltningsplan för varg (Nv-05385-11).

Till Miljödepartementet 120706 Remissvar på Rovdjursutredningens slutbetänkande SOU 2012:22, (M2012(982/Nm).

Till Naturvårdsverket 120723. Överklagan av Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om licensjakt efter björn 2012 (diarienummer: 218-4577-12).

Till Miljöminister Lena Ek 121004. Hemställan rörande vargförvaltningen, skrivelse tillsammans med WWF och SNF.

Till statsministrarna i Norge, Sverige och Finland 121120, i vilken 25 miljöorganisationer från Norge, Sverige och Finland efterlyser en mer ansvarsfull och gemensam förvaltning av rovdjursstammarna, samt att en gemensam plattform för vargförvaltningen etableras först.

Letter to European Commissioner for the Environment Janez Potočnik, 24 October 2012, Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Övrigt

SRF deltog i panelen under en rovdjurskväll, anordnad av Riksdagens jakt- och fiskeklubb i mars. Samtliga representanter höll ett inledningsanförande, som följdes av samtal och frågestund från publiken. Andra deltagare var representant från EU-kommissionen, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Naturskyddsföreningen samt Länsstyrelsen i Karlstad.

Den 12-14 mars deltog flera representanter för SRF i det årliga Vargsymposiet i Vålådalen. Företrädare för SRF deltar aktivt i diskussionerna under symposiet, samt knyter kontakter med andra aktörer som är verskamma i rovdjursfrågorna.

Den 24 mars anordnades en manifestation mot varg och rovdjurspolitiken "Näven i bordet" ibland annat Hagfors i Värmland. SRF försåg i samband med denna media i Värmland (tidningar, radio och tv) med "Fakta På bordet" för att bemöta olika påståenden om framför allt varg.

Den 25 april deltog föreningen i panelen i en vargdiskussion i Uppsala, arrangerad av LRF Ultuna och Ultuna Jaktklubb. Andra deltagare i panelen var Svenska Jägareförbundet, LRF,



Länsstyrelsen i Uppsala, samt Olof Liberg från Grimsö Forskningsstation.

I september träffade SRF representanter för politiska partier inför höstens motionsskrivande.

Den 13 september deltog en representant för föreningen i Naturvårdsverkets hearing om nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn, samt framförde föreningens synpunkter.

Generalsekreteraren höll ett anförande om varg och tamdjursnäringar på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm den 3 oktober 2012 på temat "Rödkullan och vargen - finns förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?".

I oktober arrangerade föreningen ett miniseminarium om gynnsam bevarandestatus med experter på området samt med deltagande av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Stockholm 14 april 2013

Svenska Rovdjursföreningens styrelse

Anmärkning:

Verksamhetsberättelsen fastställdes av styrelsen 14 april och förelades årsmötet. Inför årsmötet anmälde styrelsen att berättelsens uppgifter om medlemsantal vid årets slut var felaktiga. Årsmötet gav styrelsen mandat att korrigera siffrorna och därefter lägga berättelsen till handlingarna. I denna version har uppgifterna om medlemsantal korrigerats i enlighet med styrelsebeslut 2013-05-25.